

## Σακελλαροπούλου: Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος χωρίς Σημαία

Γράφει η Δρ. Πατρίσια Ριάκ (Κυριακίδου) Κοινωνικός Ανθρωπολόγος της Ελληνικής Κοινωνίας, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, τμήμα Ανθρωπολογίας, Montclair State University, New Jersey, US. Στέλεχος Εθνικού κόμματος «Ελληνες»

ΜΕΡΟΣ 1ο: Η αφαίρεση της Ελληνικής Σημαίας.

Αφού αφάιρεσε την σημαία από την επίσημη αίθουσα συνεδριάσεων του Προεδρικού Μεγάρου το 2020, αναγκάστηκε να την επανεισφέρει το 2021. Κι αυτό γιατί αντελήφθη ότι η Ελληνική Σημαία βρίσκεται στην κατοικία του Ανωτάτου Άρχοντος από την εποχή που η Ελλάδα κέρδισε την Ανεξαρτησία της πολεμώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η αφαίρεση ήταν προσβολή για το Ελληνικό Έθνος, για κάθε στρατιώτη και εθνικό ήρωα που πολέμησε για την Ανεξαρτησία. Ήταν προσβολή και για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που ορκίζονται να υπερασπιστούν την Σημαία. Μια πράξη προδοσίας, που θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά, επειδή η Εθνική Σημαία αναφέρεται στο Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο ορκίστηκε να υπερασπιστεί. Πριν εκλεγεί Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κ. Σακελλαροπούλου ήταν δικαστής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είχε ορκιστεί να υπερασπίζεται το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ: ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΑΤΡΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ

Το τελετουργικό της ανύψωσης της Εθνικής μας Σημαίας αντιπροσωπεύει τις εξαιρετικές διαδικασίες των διαχρονικών εμπειριών βίας κατά του Ελληνορθόδοξου Χριστιανισμού, εκπροσωπώντας εκείνους που υπερασπίζονται το Έθνος και υψώνουν την Σημαία στη μάχη. Ο σταυρός που εμφανίζεται στη Σημαία μας είναι μια μαρτυρία της Χριστιανικής Πίστεως. Σεβόμαστε την Εθνική μας Σημαία, την αγαπάμε και πιστεύουμε στον Χριστό. Από τις απαρχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την εποχή που ο Αυτοκράτορας μας, Μέγας Κωνσταντίνος, προσχώρησε στον Χριστιανισμό, ο Σταυρός παρέμεινε το έμβλημα της Πίστεως. Ήταν επίσης ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος που είδε ένα σταυρό στον ουρανό με τις λέξεις «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ».

Ο σταυρός μας αντιπροσωπεύει επίσης τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου, του Μεγαλομάρτυρα και στρατιωτικού αγίου. Στις ει-κόνες ο Άγιος Γεώργιος απεικονίζεται να σκοτώνει έναν δράκο, που συμβολίζει έναν στρατό εισβολής. Η ανδρεία του Αγίου Γεωργίου ως αξιωματικού του Ρωμαϊκού Στρατού, πριν διωχθεί επειδή ασπάστηκε τον Χριστιανισμό το 303 μ.Χ., αντιπροσωπεύει την υπερβατική διαδικασία σε περιόδους πολέμου όπως ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας και ο κλεφτοπόλεμος πριν το 1821. Θυμίζει την ανδρεία του Σπύρου Καγιαλέ, του Σφακιώτη Κρητικού που πολέμησε στην Κρητική Επανάσταση, την ανδρεία του εύωνα Κωνσταντίνου Κουκίδη, που ήταν ο φρουρός της Ακρόπολης την εποχή της Γερμανικής Κατοχής. Την ανδρεία της Κυράς της Ρω, Δέσποινας Αχλαδιώτη, που ύψωνε την Σημαία κάθε μέρα, για δεκαετίες, στα Δωδεκάνησα την εποχή του πολέμου κατά των δυνάμεων του ΑΞΟΝΑ και της Ιταλικής Κατοχής των Δωδεκανήσων. Από εκείνη την ηρωική Δωδεκανήσια καταλήγουμε σήμερα σε μια γυναίκα Πρόεδρο που αφαιρεί την Σημαία, που αφάιρεσε το σύμβολο του Κράτους από το Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα.

Αμέσως μετά τον διορισμό της, η κ. Σακελλαροπούλου αφάιρεσε την Ελληνική Ση-



μαία από το Προεδρικό Μέγαρο, αδιαφορώντας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν με τη Σημαία στο χέρι για τη ελευθερία της χώρας. Αυτή ήταν μια πολιτική πράξη που την εξέφραζε: Ότι δεν θα υπήρχε επίσημη εκπροσώπηση του Ελληνικού Λαού μέσα στην χώρα του, λόγω έλλειψης της Σημαίας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι εθνικές σημαίες έχουν στρατιωτικά πρότυπα, και ότι Εθνική μας Σημαία είναι η ναυτική μας σημαία και οι ναυτικές σημαίες κυματίζουν παραδοσιακά εκτός εθνικού πολέμου. Σε αυτήν την περίπτωση, η αφαίρεση της Εθνικής /Ναυτικής Σημαίας προκαλεί προβλήματα στο Έθνος, ειδικά με ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο σχετικά με την παράνομη είσοδο τουρκικών πλοίων στα ελληνικά ύδατα όπως το Oruç Reis.

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ «ΑΓΑΠΗΣΑΝ» Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Όταν το Ελληνικό Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 1975 υπό τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος δεν ορκίστηκε ως μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ορκίστηκε παρουσία της Βουλής των Ελλήνων, και όχι της Ιεράς Συνόδου. Δεν υπήρχε ρήτρα στο Σύνταγμα που να αναφέρει ότι θα υπερασπιζόταν την επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων που είναι η Ελληνική Ορθοδοξία. Αντ' αυτού, η εξάρτηση του Κράτους από την Εκκλησία επρόκειτο να χαλαρώσει, οι θρησκευτικές ελευθερίες όλων των θρησκειών στη χώρα κατοχυρώθηκαν καλύτερα και ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα προστατεύει όλες τις γνωστές θρησκείες.

Από το Σύνταγμα διαγράφηκαν, επίσης, ρήτρες για άλλες μορφές παρέμβασης κατά της επικρατούσας Θρησκείας και το Κράτος δεσμεύτηκε ότι θα κατάσχει έντυπο υλικό στρεφόμενο ενάντια σε οποιαδήποτε γνωστή Θρησκεία και όχι μόνο στην επικρατούσα Θρησκεία της Ορθοδοξίας. Στη συνέχεια, το 2000, η ελληνορθόδοξη θρησκευτική πίστη των ορθόδοξων πολιτών αφαιρέθηκε από την ταυτότητά τους. Βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι ήταν κατά το έτος 1975 που τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το «Διεθνές Έτος της Γυναίκας». Και το 2020 έχουμε μια γυναίκα για να αισθανόμαστε περικυβερτούμενη: Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, μια γυναίκα πολύ αγαπητή τόσο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία από το 2015. Το 2018 έγινε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την εκλογή της στη θέση αυτή μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και την στήριξε στην ψηφοφορία για την ανάληψη αυτής της θέσης. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, επελέγη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για να γίνει επίσης η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος το 1975 δεν ορκίστηκε ότι ανήκει στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο Ελληνικό Σύνταγμα του 1975. Η Σακελλαροπούλου συνεχίζει αυτή την αριστερή/κομμουνιστική παράδοση με την τρέχουσα πολιτική της σχέση με το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν παρευρέθηκε στην Ορθόδοξη Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς, την Παρασκευή 1/1/2020 στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, αρνήθηκε να ακουστή ο Εθνικός μας Ύμνος παρουσία της. Αρνήθηκε, επίσης, να ασπαστεί τον Ελληνορθόδοξο Σταυρό που της προσέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά την Λειτουργία.

ΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑ ΣΟΚΑΡΙΣΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΕΔΕΙΞΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑ

Το 2020 η κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου: Αγαθονήσι (30 Ιουνίου), Καστελόριζο (13 Σεπτεμβρίου), Κάρπαθο (5 Οκτωβρίου) και Κίναρο (24 Δεκεμβρίου), όπου υπάρχει μόνο μία γυναίκα κάτοικος. Στην Κίναρο, η επίσκεψή της έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων και συνάντησε τη μοναδική Δωδεκανήσια που ζούσε στο νησί. Η ίδια φέρεται να είχε: «Κατά κάποιο τρόπο, η Κυρά Ρήνη συμβολίζει με έναν τρόπο τα φετινά Χριστούγεννα, ζει μόνη της και είναι θαρραλέα». Σαν να μιλούσε σε όλη την Ελλάδα όταν είπε ότι η Κυρά Ρήνη μένει μόνη και είναι θαρραλέα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Όταν επισκεφτήκε το Αγαθονήσι, το μήνυμά της ήταν ότι αυτά τα νησιά ανήκουν στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα και ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τις συνθήκες. Δεν ειπώθηκε τίποτα από την κυρία Πρόεδρο για εθνικές αξίες, αλλά μόνο για την ιδέα ότι αυτά τα Δωδεκάνησα έχουν κοινά διεθνή σύννομα. Κάθε άλλος Έλληνας θα έλεγε ότι αυτά τα νησιά έχουν Ελληνικά Εθνικά Σύννομα, Ελληνική Ιστορία και Ελληνική Εθνική Κυριαρχία. Δεν μπορεί να αφαιρεί την Ελληνική σημαία από το Προεδρικό Μέγαρο και να ταξιδεύει στα Δωδεκάνησα ως «Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας», εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Λαό.

Ως Δωδεκανήσια νησιώτισσα, η ερμηνεία μου για το ταξίδι της στα Δωδεκάνησα το 2020 δηλώνει ένα γεγονός: Ότι αυτή η νησιωτική αλυσίδα είναι «ανεξάρτητη από την Ελλάδα» λόγω της αφαιρέσεως της Σημαίας από το Προεδρικό Μέγαρο.

Δεν έχουμε μόνο την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά έχουμε την πρώτη «Πρόεδρο χωρίς Σημαία» στην Ιστορία του Έθνους. Μέχρι το 2025, η Πρόεδρος χωρίς Σημαία, θα δίνει μια προβλεπόμενη «παράσταση» κάθε 25η Μαρτίου στην Παρέλαση της Εθνικής μας Γιορτής στην Αθήνα, που είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Επανάσταση. Η 25η Μαρτίου είναι η ημέρα μας για να τιμήσουμε την έναρξη του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και η παρέλαση είναι μια στρατιωτική παρέλαση, όπου οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κρατούν και σήμερα τις αντίστοιχες σημαίες τους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον Στρατό, το Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Όλες αυτές οι σημαίες έχουν έναν συμβολισμό που αντιπροσωπεύει όλους τους πεσόντες Έλληνες, των οποίων οι ζωές χάθηκαν για την υπεράσπιση του Έθνους από το 1821 μέχρι σήμερα. Τα μάτια του εκάστοτε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας θα έπρεπε να χαίρονται βλέποντας Σημαίες, Σταυρούς, τον Άγιο Γεώργιο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και τα αυτά του θα έπρεπε να ευφραίνονται ακούγοντας τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τον Ελληνικό Λαό. Δυστυχώς, η Πρόεδρος Σακελλαροπούλου δεν εκπροσωπεί ούτε τον Ελληνικό Λαό, ούτε το Ελληνικό Έθνος.

## Ο ΚΟΥΡΥΦΑΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ... ΔΕΞΙΟΣ!

Συνέχεια από σελίδα 9

Ο Μαρίνος άντεξε τα βασανιστήρια και δραπετεύσε τελικά με την βοήθεια των Άγγλων. Όλα αυτά συνέβησαν τον Νοέμβριο του 1943, έναν ακριβώς χρόνο μετά τον Γοργοπόταμο. Ο Μαρίνος είχε μπει στο μάτι του Βελουχιώτη και της ηγεσίας του ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ από την πρώτη στιγμή. Ήταν ο πράκτορας των Εγγλέζων που μηχανορραφούσε με τον αγγλόδολο Ζέρβα κατά του ηρωικού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, κατά την γνωστή κομμουνιστική προπαγάνδα.

Γράφει ο Μαρίνος στο συγκλονιστικό βιβλίο του «Ο εφιάλτης της Εθνικής Αντίστασης» (εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2003, τόμος Β', σ. 271-273)...

ΘΕΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: «Μέ άνεβασαν στό πάνω πάτωμα, σ' ένα μεγάλο δωμάτιο μ' ένα τραπέζι στη μέση, όπου βρισκόταν ένας άγνωστος σ' έμέ συνταγματάρχης του ΕΛΑΣ. Μέ ρώτησε ποιός είμαι και μόλις άκουσε πώς ήμουν ο Θέμης με έφτυσε στά μούτρα κι άρχισε νά με βρίζει μέ τά αισχρότερα λόγια. Διαμαρτυρήθηκα μέ όσο μπορούσα πιά πολιτισμένο τρόπο, επειδή ήταν άνωτέρος μου, αλλά άκρινδίως άνοιξε πίσω μου μία πόρτα κι άρμησε μανόμενος ο Άρης ξεφωνίζοντας μέ τά έξής περίπου λόγια: «Σκασμός παλιότομαρο, πώς τολμής νά προσβάλλεις τόν Τίμιο Έλληνα Σύν/ρχη Παπασταματιάδη;» (έτσι μου σύσπασε τόν Νικ. Παπασταματιάδη, έπιτελάρχη του). Συγχρόνως μου έπιτέθηκε μέ χαστούκια, κλωτσιές και γροθιές, χτυπώντας μέ συγχρόνως μέ τό μαστίγιο του άκόμη και στό πρόσωπο. Τίς βρισιές και βλαστήμιες άκολούθησε κατηγορητήριο ότι είμαι προδότης γιατί βοηθάω τόν ΕΔΕΣ πού συνεργάζεται μέ τούς Γερμανούς εναντίον του ΕΛΑΣ, και πουλημένο τομάρι στους Έγγλέζους και τό Βασιλιά Γλυζμπούρκ... Είκα σχεδόν καταρρεύσει από τά άλλεπάλληλα άγρια χτυπήματα, μέχρι σημείου νά μή μπορώ νά συγκρατήσω τά ούρα μου. Πάντως δέν έχασα τήν ψυχραιμία μου, άν και τό σκληρό μαστίγιο του Άρη κάθε φορά πού έπεφτε άνοιγε πληγές στό κεφάλι μου και τά άματα έτρεχαν στό πρόσωπό μου... Ένώ έξακολουθούσαν οι προπηλακισμοί από τόν Άρη και τούς «Μαυροσκοφές» του Καπετάν Τζαβέλα, άρχισε μία έξαντλητική άνάκριση μέ πιέσεις γιά νά εξαναγκασθώ νά «όμολογήσω» ότι ο Ζέρβας συνεργάζοταν μέ τούς Γερμανούς. Στην αντίδρασή μου, ότι οι κατηγορίες ήταν άυπόστατες και στην έπίσημανση προσφάτων μαχών τών ΕΟΕΑ εναντίον του έθροϋ μέ πολλούς νεκρούς και τραυματίες, πού κάθε άλλο παρά συνεργασίας μαζί του έδεικναν, άκολούθησε δεύτερο κύμα άνηλεούς ξυλοδαρμού... Κατόπιν μου έφεραν ένα έρωτηματολόγιο μέ τρία βασικά έρωτήματα πάνω στις ίδιες πάντοτε ψευδείς κατηγορίες. Δέ θυμάμαι άκριβώς πώς ήταν διατυπωμένες, αλλά απέβλεπαν στην έγγραφή εκ μέρους μου μαρτυρία περί συμπαγνίας Άποστολής-Ζέρβα και συνεργασίας του ΕΔΕΣ μέ τούς Γερμανούς!»..

ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ: Αν ο Θέμης Μαρίνος ανήκε στην Αριστερά, θα τον ξέρανε όλοι οι Έλληνες. Επειδή ήταν δεξιός, χριστιανός και εθνικόφρων, αγνοούν εντελώς την ύπαρξή του ακόμα και οι πιο «ψαγμένοι» πατριώτες. Αυτή είναι η κατάντια του λεγόμενου Πατριωτικού Χώρου...

## ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΑΡΘΕΙ ΤΟ «ΑΝΑΘΕΜΑ»

Συνέχεια από σελίδα 9

Ο Βενιζέλος έβγαλε τις φωνές.

«Δεν εννοώ να γίνει αυτό!», αναφώνησε. «Δεν θέλω να χαθεί η απόδειξη αυτή του αναθέματος! Θα βάλω φύλακες! Εννοώ να μείνουν οι πέτρες όπως είναι, να τις βλέπουν κάθε μέρα οι περαστικοί και να ξέρουν τι ανόητα, τι μάταια πράγματα που είναι οι κατάρες της εκκλησίας!»

«Είναι όμως μια ασχημιά στο Πεδίο του Άρεως, κύριε Πρόεδρε», είπε ο πατέρας μου (σ.σ.: ο Εμμανουήλ Μπενάκης), που αν και παραιτημένος, δεν ξεχνούσε πως υπήρξε Δήμαρχος Αθηναίων.

«Θα υποστούμε και την ασχημιά αυτή, κύριε Μπενάκη», αποκρίθηκε ο Βενιζέλος, «θα την υποστούμε για την ανατροφή του λαού, που πρέπει να μάθει την αξία της εκκλησιαστικής κατάρας όσο και της ευλογίας της, όταν γίνεται η εκκλησία όργανο πολιτικών παθών».

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι η Ελλαδική Εκκλησία ουδέποτε ήρε τον Αφορισμό του Βενιζέλου, υπακούοντας στις εντολές του ίδιου του «Εθνάρχη» που ήθελε να αποδυναμώσει τις «Κατάρες» και τα «Αναθήματα» της Εκκλησίας στα μάτια του λαού. Κι αυτό, παρά τις κατά καιρούς αποδοκιμαστικές δηλώσεις κάποιων Βενιζελικών Ιεραρχών για τα ιστορικά γεγονότα της 12ης Δεκεμβρίου 1916. Αυτό σημαίνει ότι - σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες - ο Αφορισμός ισχύει μέχρι σήμερα

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΧΟΣ»  
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ WWW.STOKOS.GR  
ΜΕ ΟΡΘΙΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ & ΠΑΛΙ