

Πώς να καταπατήσετε και τις 5 Αμερικανικές Αξίες

Γράφει η Δρ. Πατρίσια Ριάκ (Κυριακίδου)

Κοινωνικός Ανθρωπολόγος της Ελληνικής Κοινωνίας, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, τμήμα Ανθρωπολογίας Montclair State University, New Jersey, US.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Κατά την διάρκεια της πολυδιαφημισμένης ομιλίας που έδωσε στις 17 Μαΐου 2022 στην Ουάσιγκτων, κατά την κοινή συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην περίφημη «Ομιλία στο Γκέτυσπεργκ» («Gettysburg Address») που εκφώνησε ο Πρόεδρος Λίνκολν το 1863, μεσοúντος του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου...

Στις 19 Νοεμβρίου του 1863, ο Λίνκολν εκφώνησε την «Ομιλία στο Γκέτυσπεργκ» στα εγκαίνια των Εθνικού Στρατιωτικού Νεκροταφείου, στο Γκέτυσπεργκ της Πενσυλβάνια, τεσσεράμισι μήνες μετά την νίκη των Βορείων εναντίον των Νοτίων, στην αποφασιστική Μάχη του Γκέτυσπεργκ.

Θέλησε να τιμήσει τους νεκρούς της Ένωσης (Βορρά), αναδεικνύοντας την δύναμη της θυσίας τους για την Ελευθερία. Ο Λίνκολν τοποθέτησε τον στρατιώτη στο κέντρο του αγώνα για Ισότητα, και περιέγραψε τον ανώτερο σκοπό για τον οποίο χύθηκε τόσο πολύ αίμα. Στην πραγματικότητα, το αίμα που χύθηκε στο Γκέτυσπεργκ κόστισε περισσότερες ζωές Αμερικανών από όλους τους άλλους αμερικανικούς πολέμους μαζί!

ΕΝΑ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ» ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ...

Στο «Gettysburg Address», ο Λίνκολν είπε επίσης ότι «πρέπει να τελειώσουμε αυτό που οι Νότιοι ξεκίνησαν και να κερδίσουμε τον Πόλεμο για να ενωθούμε ως Ένωση και να τερματίσουμε την Δουλεία. Ο σχηματισμός των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν γνωστός ως "Το Μεγάλο Πείραμα" επειδή γινόταν σε νέο έδαφος, και κανείς δεν ήξερε αν ένα τέτοιο πείραμα θα μπορούσε να επιβιώσει, επικαλούμενο την Ελευθερία και την Ισότητα. ΕΡΩΤΩ: Δεν είναι και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή «ένα Μεγάλο Πείραμα» σε μια χρονική στιγμή όπου κάποιοι προσπαθούν να υποδουλώσουν τους Έλληνες, να τους κάνουν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, ή ακόμη και να τους εξοντώσουν, προκειμένου να δημιουργηθεί μία πολυπολιτιστική «Νέα Ελλάδα»; Απλώς ρωτάω...

Ο «Μηλιτάκης» (όπως τον αποκάλεσε από λάθος στην προσφώνησή της η Πρόεδρος της Βουλής Νάνσυ Πελόζι) σκόπημα παρέλειψε να αναφέρει στο Κογκρέσο τι συνέβαινε στην Ελλάδα το 1863: Ήταν η εποχή που ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ διαδέχτηκε τον Όθωνα ως συνταγματικό μονάρχη. Ακόμη και στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή, η εφημερίδα «The New York Times» δημοσίευσε ένα άρθρο στις 22 Ιουνίου 1863, το οποίο εμφάνιζε κάποιους Αμερικανούς να διαβάζουν για τον «Νέο Βασιλιά της Ελλάδος». Στο άρθρο τονίζονταν οι λέξεις «Βασιλιάς και Ειρήνη», και καταγραφόταν τι συνέβη στο Κάστρο του Χριστιανόπουργκ της Δανίας, όπου ο ναύαρχος Κανάρης, ο Βασιλιάς της Δανίας, και ο Δανός πρίγκιπας Ουίλιαμ Γεώργιος μίλησαν για το Ελληνικό Βασίλειο και την Ειρήνη.

Ο «Μηλιτάκης» έδωσε έμφαση στον Αμερικανικό Εμφύλιο, αλλά δεν είπε τίποτα για τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Δανίας. Το τέλος της βασιλείας του Βασιλιά Όθωνα (1832-1862) στην Ελλάδα συνέβη όταν καθαιρέθηκε, αλλά το 1843 έδωσε Σύνταγμα στον λαό. Ο Μητσοτάκης δεν ανέφερε ότι ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ στα 50 χρόνια της Βασιλείας του (1863-1913) κατάφερε να επεκτείνει τα σύνορα της Ελλάδος είτε με διαφόρους Πολέμους (Α΄ Βαλκανικός κλπ.), είτε με διπλωματικές νίκες όπως την παραχώρηση της Θεσσαλίας το 1881. Σημειωτέον δε ότι Γεώργιος Α΄ εξέλεγε ομόφωνα «Βασιλεύς των Ελλήνων»



από την Ελληνική Συνέλευση και στη συνέχεια έζησε ως «Βασιλιάς του λαού», βοηθώντας την ίδρυση της Βουλής των Ελλήνων.

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Προς το τέλος της ομιλίας του στο Κογκρέσο, ο «Μηλιτάκης» - Μητσοτάκης παρέθεσε τα λόγια του Αμερικανικού Προέδρου Ρόναλντ Ρέικαν στην πρώτη εναρκτήρια ομιλία του ως νέος Κυβερνήτης της Καλιφόρνια (1967-1975): «Ποτέ η Ελευθερία δεν απέχει περισσότερο από μια γενιά από την εξαφάνιση. Η Ιστορία διδάσκει ότι εκείνοι που γνώρισαν την Ελευθερία, και έπειτα την έχασαν, δεν την ξαναγέυτηκαν ποτέ ξανά.»

Το 1967, το Καθεστώς της 21ης Απριλίου (1967-1973) πέτυχε ορισμένες πολύ σημαντικές ελευθερίες για την Ελλάδα. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος απελευθέρωσε την Ελλάδα από το βάρος του εθνικού ελλείμματος και το μετέτρεψε σε πλεόνασμα. Επιπλέον, ανέπτυξε κάθε λογής υποδομές και οι δρόμοι στην Ελλάδα θεωρούντο οι καλύτεροι στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Ανέπτυξε τον Τουρισμό, έδωσε μεγάλη ώθηση στον αγροτικό τομέα και οι μισθοί αυξήθηκαν, των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένων. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα της πληθώρας των θετικών επιτευγμάτων που κατάφερε να επιτύχει για τον Ελληνικό Λαό εκείνο το Καθεστώς. Τίποτα από αυτά δεν αναφέρθηκε στην ομιλία του Μητσοτάκη.

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χρησιμοποίησε επίσης μια στρατιωτική υπηρεσία, την περίφημη ΜΟΜΑ που δημιουργήθηκε το 1952, για να κατασκευάσει μία σειρά εθνικών υποδομών. Και τι βλέπουμε να κάνει σήμερα ο «Μηλιτάκης»; Χρησιμοποιεί τον Στρατό ως «φιλιππινέζα» των παράνομων μεταναστών στα hotspots, τόσο για την κατασκευή προκατασκευασμένων σπιτιών όσο και για τον εφοδιασμό τους σε τρόφιμα, μετατρέποντας σε σερβιτόρους τα στρατευμένα παιδιά του Έθνους!.. ΕΡΩΤΩ: Γιατί ήταν χειρότερη η Δικτατορία του Παπαδόπουλου από την σημερινή Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όταν ο «Μηλιτάκης» μειώνει τόσο τους μισθούς και τις συντάξεις των στρατιωτικών, όσο και το ηθικό τους; Ο Παπαδόπουλος έκανε ό,τι έκανε για το συμφέρον των Ελλήνων, ενώ ο Μηλιτάκης κάνει ό,τι κάνει για το συμφέρον των παράνομων μεταναστών, εκεί βρίσκεται όλη η ουσία.

ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το άλλο σημείο που προέκυψε από την εναρκτήρια ομιλία του Ρέικαν όταν ανέλαβε Κυβερνήτης της Καλιφόρνια ήταν η σημασία που έδωσε στην Ελευθερία του Λόγου και του Τύπου όσον αφορά τους νέους Αμερικανούς. Ήταν το 1967 που θεσπίστηκε εκεί ο νόμος περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ΗΠΑ επηρεάστηκαν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Βιετνάμ, και

το 1967 ήταν μια διαβόητη χρονιά για τις φυλετικές ταραχές που συνέβαιναν σε όλη την Αμερική, με τα επεισόδια να εξαπλώνονται μέχρι την Ουάσιγκτον. Αυτές οι φυλετικές διαμάχες ονομάστηκαν "Το Μακρύ Καυτό Καλοκαίρι του 1967" επειδή ξέσπασαν 159 συνολικά ταραχές.

Το άλλο που συνέβη το 1967 στις ΗΠΑ ήταν ότι ο ηγέτης του Αμερικανικού Ναζιστικού Κόμματος Τζορτζ Ρόγκουελ δολοφονήθηκε. Ο «Μηλιτάκης» διάλεξε για θέμα της ομιλίας του το «1967 για την Αμερική», επειδή θεωρήσε ότι η Αμερικανική Κοινωνία του 1967 έχει κάποια σχέση με την Ελληνική Κοινωνία του σήμερα. Τί είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα; Συνεχιζόμενη παράνομη μετανάστευση και διαμαρτυρίες από τους παράνομους μετανάστες άνδρες σκουροχρώμου δέρματος που τόσο πολύ υποστηρίζει ο Μητσοτάκης. Όσοι αντιδρούν σε αυτή την παράνομη μετανάστευση, επειδή είναι πατριώτες, ο Μητσοτάκης τους σταμπάρει ως «Ναζί». Κάπως έτσι βρίσκονται στην φυλακή εθνικιστές όπως ο Ηλίας Κασιδιάρης και άλλοι, που η Αριστερά φρόντισε να μολύνει με τον χαρακτηρισμό «Ναζί».

Ωστόσο, ο Κασιδιάρης είναι ειδική περίπτωση, επειδή ίδρυσε ένα πατριωτικό πολιτικό κόμμα, λίγο πριν από την παράνομη και με πολιτική απόφασή φυλάκισή του. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο «Μηλιτάκης» ανέφερε το απόσπασμα του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν ότι «η ημιτελής επιχείρηση της Δημοκρατίας και η ίδια η Δημοκρατία απειλούνται από τις σειρήνες των λαϊκιστών».

Η Πρώτη Τροπολογία στο Σύνταγμα των ΗΠΑ προστατεύει 5 ελευθερίες για τους Αμερικανούς πολίτες, όπως εγώ: Ελευθερία του Λόγου, Ελευθερία του Θρησκευέσθαι, Ελευθερία του Τύπου, Ελευθερία του Συναθροίζεσθαι και Ελευθερία να κριτικάρεις την Κυβέρνηση. Όλες μαζί αυτές οι πέντε εγγυημένες Ελευθερίες (υποτίθεται ότι) καθιστούν τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τον πιο ελεύθερο λαό στον κόσμο. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ προνοεί ότι «το Κογκρέσο δεν θα κάνει κανέναν νόμο που καταργεί την Ελευθερία του Λόγου ή του Τύπου». Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να φυλακίζει, να επιβάλει πρόστιμα ή να επιβάλει αστική ευθύνη σε ανθρώπους ή οργανισμούς με βάση αυτά που λένε ή γράφουν, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ο «Μηλιτάκης» σαφώς ΔΕΝ υποστηρίζει το συνταγματικό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της παράνομης φυλάκισής του Ηλία Κασιδιάρη και τόσων άλλων εθνικιστών. Ανέφερε στην ομιλία του στο Κογκρέσο ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολώνουν τον δημόσιο διάλογο και μετατρέπουν τον δημόσιο λόγο σε μια σύγχρονη εκδοχή του Πύργου της Βαβέλ όπου ακούμε διαφορετικές γλώσσες και μόνο εκείνους που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις, κάνοντας αυτή τη δήλωση αντι-παγκοσμιοποιητική.

Αυτό το μέρος της ομιλίας του Μητσοτάκη αντιπροσωπεύει τη δικτατορία του στα ελληνικά ΜΜΕ: Το έχει επιτύχει αυτό με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τώρα θέλει και τον στραγγαλισμό των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα. Η επιθυμία του είναι να κάνει «μεταρρυθμίσεις» (όπως λέει) για την «ανάγκη οι νέοι Έλληνες πολίτες να πάρουν τη δημοκρατική ιθαγένεια σε αυτή τη νέα εποχή». Αλλά η «δημοκρατική ιθαγένεια», ΔΕΝ εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό και δεν έχει μέλλον για την Ελληνική Νεολαία.

Θα πω το τελικό μου συμπέρασμα, ως πολίτης τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ελλάδος, αλλά και ως ανθρωπολόγος που ερευνά την Ελληνική Κοινωνία: Αυτός ο «ιστορικός λόγος» του Έλληνα Πρωθυπουργού στις 17 Μαΐου 2022 στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες που προβλέπει το Αμερικανικό Σύνταγμα για τους Αμερικανούς. Όσο για τον Ελληνικό Λαό, όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες του, αλλά και αντιτίθεται ανοιχτά στα συμφέροντά του.